

# Beleidsplan

## Goudse Familiekerk

### 2020 - 2025

Naam ANBI: Goudse Familiekerk

RSIN/fiscaal nummer: 860574933

Kvk nummer: 76285839

Adres: Omlooppad 2

2805 RZ Gouda

Website: <https://www.goudsekerk.nl>

E-mail: [goudsekerk@gmail.com](mailto:goudsekerk@gmail.com)

## **Inhoudsopgave**

<b>1 Wie zijn wij?</b>	<b>3</b>
1.1 Wie zijn wij	3
1.2 Visie	3
1.3 Relational Mission	4
<b>2 Wat doen we?</b>	<b>7</b>
2.1 Familiebijeenkomst	7
2.2 Get-Up	7
2.3 Burn Awake	8
2.4 AWAKE your City	9
2.5 Kinderwerk	10
2.6 Jeugd	10
2.7 Pastoraat	10
2.8 Groepen	11
<b>3 Organisatie</b>	<b>12</b>
3.1 Bestuur	12
3.2 Bestuursleden	12
3.3 Financiën en beloning	12
3.4 Begroting 2020	13
3.5 Administratie	13
3.6 Kascontrole en kascommissie	13

## 1 Wie zijn wij?

### 1.1 Wie zijn wij

Wij zijn een groep christenen woonachtig in Gouda en omstreken. We houden van Jezus en we houden van mensen. We zien onze kerk als een familie en we ontmoeten elkaar een paar keer per week. Iedereen is welkom, waar je ook vandaan komt en hoe oud je ook bent.

De Goudse familiekerk is gestart in september 2018 en heeft zijn oorsprong in Christengemeente Elim Reeuwijk. Al in 2006 sprak God tot ons door middel van profetie over het zuiden. Gouda ligt ten zuiden van Reeuwijk. Door de jaren heen zijn steeds meer leden van Elim Reeuwijk verhuisd naar Gouda of hebben mensen vanuit Gouda zich aangesloten bij Elim. Ook zijn er in de afgelopen jaren diverse activiteiten gestart, zoals maandelijkse bidstonden, kinderwerk en missiegroepen bij de mensen thuis. Uiteindelijk is besloten om een kerk te starten in Gouda, zodat we onze missie en verlangen nog beter kunnen vormgeven op de plek waar we wonen.

Wij zijn een kerk voor alle generaties en alle lagen van de bevolking. Ons hart gaat uit naar de mensen die God nog niet (persoonlijk) kennen. Door het offer van Jezus Christus, de Zoon van God, is de relatie tussen God en mens hersteld. In de bijbel staat dan ook:

*“Alzo lief heeft God de wereld gehad, zodat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem geloofd, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Joh 3:16)*

Samen zijn we op missie en tegelijkertijd besteden we tijd en aandacht aan discipelschap. We vinden het belangrijk om in ons dagelijks leven tijd door te brengen met God. Dit kan alleen, maar ook met elkaar als kerkfamilie. We lezen en leren uit de bijbel; we zingen; en we willen Jezus volgen in alles wat we doen. We leren van en met elkaar en we geloven dat Jezus de Heilige Geest heeft gestuurd om ons te helpen en te leiden.

Wij zijn een kerk die gericht is op **missie**, het **hart** en het **bovennatuurlijke**. Verder staan er vijf onderdelen centraal: Woord, Discipelschap, Familie, Aanbidding en Gebed.

### 1.2 Visie

Onze God is **bovennatuurlijk**, hij is het die alles geschapen heeft. Alles komt voort uit Hem. Voor Hem is niets onmogelijk. Onze bovennatuurlijke God kan vandaag nog steeds bovennatuurlijke wonderen in ons midden doen. **Kerk met een Hart** start bij het gebod “heb de Heer uw God lief met heel uw hart...”, ons hart is gevuld met wie God is en wat Hij voor ons heeft gedaan. Van daaruit hebben we een hart voor elkaar, een hart voor de familie, een hart voor de verlorenen, en een passie om in alles meer en meer te worden als Jezus. **Missie heeft een kerk**. De missie die wij allemaal gekregen hebben “ga er daarom op uit en maak alle volken

tot mijn discipelen” Deze opdracht hebben wij allen als volgelinge van Jezus meegekregen en willen we handen en voeten geven.

We zien de kerk als vertegenwoordiging van de samenleving en verlangen ernaar dat de kerk een afspiegeling is van de samenstelling van de stad. Uiteindelijk is ons verlangen dat elke taal, cultuur en laag van de samenleving in ons midden is. De kerk zien we als familie, samen volgen we Jezus. Ons hart, onze mond en onze daden zijn vol van wie Hij voor ons is. Door ontmoetingen met Hem veranderen we ten goede en lijken we meer en meer op Hem. Dit heeft weer tot effect dat we mensen om ons heen aantrekken tot het Koninkrijk van God.

De Goudse Familiekerk heeft ten doel het verkondigen van Gods Woord, het uitdragen van het evangelie en het maken van discipelen van Jezus. Alles wat we doen is tot eer en Glorie van God en heeft ten doel Zijn Koninkrijk uit te breiden. We willen mensen toerusten om leerlingen van Jezus te worden, waarbij we ze gevormd zien worden door de Heilige Geest. We willen mensen in probleemsituaties helpen om deze te overwinnen en standvastig te zijn in Jezus. We geloven dat als we ons richten op gebed en iedereen een getuige is in zijn of haar omgeving dat hierdoor nieuwe kerken in de omliggende steden en plaatsen ontstaan. Zo dragen we bij aan de gezamenlijke opdracht om alle volken tot Zijn discipelen te maken en wordt het Koninkrijk van God verspreid.

De Goudse familiekerk ontvangt haar inspiratie vanuit de Bijbel als het geopenbaarde Woord van God en door richtinggevende profetische woorden. Profetieën en hun betekenis voor de gemeente worden beoordeeld, gewogen, en getoetst aan de Bijbel. De kerk is een beweging van Gods Geest, als gevolg daarvan zijn we constant afgestemd op Hem. We geloven in een geestvervulde kerk waar iedere geestvervulde christen gaven en talenten heeft. *Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten? Wanneer u samenkomt draagt iedereen wel iets bij: een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn. 1 Korintiërs 14:26*

### **1.3 Relational Mission**

De Goudse familiekerk is een zelfstandige gemeente die deel uitmaakt van de Relational Mission familie van kerken. Relational Mission onderhoudt relaties en werkt samen met andere apostolische families uit het bredere netwerk van Newfrontiers. We zien het als onze opdracht om het koninkrijk van God uit te breiden door de kerk te herstellen naar haar oorspronkelijke bedoeling. Door leerlingen van Jezus te maken, door het trainen van leiders en het stichten van gemeenten en elke bevolkingsgroep bekend te maken met het evangelie van Jezus Christus. De Goudse familiekerk laat zich in het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten mede leiden door de inbreng en adviezen van apostolische leiders van Relational Mission.

De Goudse familiekerk is gelieerd aan [Relational Mission](#), geleid door Mike Betts, en wil bijdragen aan het bereiken van de missie van Relational Mission. Daarnaast onderschrijft de Goudse familiekerk de waarden van Relational Mission:

## **Gebaseerd op het Woord**

We geloven in de absolute waarheidsgetrouwheid, toereikendheid en het beslissende gezag van de Schrift. Deze waarde komt tot uitdrukking doordat de Bijbel een centrale plaats heeft in het bepalen van de leer, praktijk, ethos en gewoonten van het gemeentelven.

*[Kolossenzen 1:25, 1 Thessalonicenzen 2:13, 2 Timotheüs 3:16-17, 2 Timotheüs 4:1-5]*

## **Vol genade**

De boodschap van genade en het evangelie staat centraal in het leven van de christenen en de plaatselijke gemeente. Genade dient tot uitdrukking te komen als het gaat om verlossing, in het gemeentelven, in relaties en in de stijl van leiderschap. We zien onze verlossing van begin tot het einde als een werk van God. *[Efeze 2:8-10, Handelingen 11:23, Kolossenzen 1:6b]*

## **Bekrachtigd door de Geest**

We geloven dat alle gaven in de Schrift vandaag de dag beschikbaar en gewenst zijn voor de bouw van de plaatselijke kerk en de uitbreiding van het Koninkrijk van God. We geloven dat elke gelovige gevuld zou moeten zijn met de Geest, als deel van Gods verlangen om ons te bekrachtigen voor het leven als christen en om getuige te zijn. *[Efeze 5:18, Handelingen 1:7-8, Galaten 3:1-5, 1 Korinthe 12:1, 4-7]*

## **Leiderschap**

De Heilige Geest stelt oudsten aan, erkend door de gemeente en de apostolische bediening. Kerkbestuur is geen democratie noch een autocratie, maar een theocratie. De belangrijkste functies van oudsten betreffen leiding geven, voeden, waken en de kerk richting geven. We zien het oudstenschap als de roeping van gekwalificeerde mannen die toezicht houden op de plaatselijke kerk in haar gezamenlijk streven. *[Handelingen 20:28, Efeze 4:11-12, 1 Thessalonicenzen 5:12-13, 1 Timotheüs 3:1-7]*

## **Efeze 4 bedieningen**

Alle gaven uit Efeze 4:11 zijn vandaag nog steeds van kracht en helpen om kerken tot volwassenheid te brengen en om mannen en vrouwen toe te rusten in hun door God-gegeven bediening. Oudstenteams worden aangemoedigd om de Efeze 4 bedieningen uit te nodigen, om hun plaatselijke gemeente tot volwassenheid te brengen. Plaatselijke oudsten zijn het bepalende menselijke gezag in de plaatselijke gemeente. De plaatselijke oudsten worden echter aangemoedigd om duidelijke apostolische input en autoriteit uit te nodigen en te ontvangen. *[Handelingen 14:21-23, 20:28, Titus 1:5, Jakobus 5:14, Efeze 4:7-16, Romeinen 16:1-16]*

## **Met een dienend hart**

Christelijk leiderschap is in essentie een roeping om een voorbeeld te zijn en niet een uitzondering. Het voorbeeld van Jezus volgend, zijn christelijke leiders bedoeld, om anderen te dienen, niet om gediend te worden. Christelijk leiderschap hoort godvruchtig, transparant en toegankelijk te zijn. Christelijk leiderschap bestaat om dienstbetoon te vermenigvuldigen, niet om er een monopolie op te hebben. Christelijk leiderschap dient partnerschap en samenwerking te zoeken met andere door het evangelie gevormde leiders, in plaats van afzondering en individualisme te tonen. *[Markus 10:42-45, 1 Korinthe 4:1-2, 1 Timotheüs 3:1-7, 1 Petrus 5:1-4, Titus 1:5-9]*

## **Missie**

We beschouwen de plaatselijke gemeente als wezenlijk voor de missie en de doelen van God. We zien de lokale kerk als de primaire focus voor Efeze 4 bedieningen. Efeze 4 bedieningen bestaan om de lokale kerk te dienen, niet andersom. [*Efeze 3:10-11, Mattheüs 16:18*]

Missie dient zowel lokaal, globaal en holistisch tot uitdrukking te komen

Ons verlangen is dat plaatselijke gemeenten effectief en vruchtbaar betrokken zijn in de plaatselijke opdracht van het Koninkrijk. We verlangen ernaar dat plaatselijke gemeenten zich laten meenemen in een wereldwijde apostolische opdracht van het Koninkrijk. We verlangen ernaar dat plaatselijke gemeenten betrokken zijn in een holistische missie, actief worden op elk gebied van de samenleving, in het bijzonder als het gaat om de armen en de gemarginaliseerden. Normaal gesproken leidt vruchtbaarheid en effectiviteit in de plaatselijke situatie tot een breder gebied van bediening, in plaats van andersom. [*Handelingen 1:8, Mattheüs 28:18-20, Galaten 2:10*]

## **Relational Mission - Verklaring van geloof**

Relational Mission heeft geen verklaring van geloof of een geloofsbelijdenis. De Bijbel die juist wordt geïnterpreteerd en toegepast is onze verklaring van geloof en belijdenis. We erkennen, verdedigen, stemmen in met, en herkennen ons in de oecumenische evangelische en katholieke (algemene) orthodoxie. Zoals verwoord in de verschillende belangrijke geloofsbelijdenissen. “Als deel van de wereldwijde kerk, houden we vast aan de oecumenische geloofsbelijdenissen (de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenissen van Nicea-Constantinopel, van Chalcedon en van Athanasius). Als protestantse christenen bevestigen we dat er rechtvaardiging is door het geloof alleen, en staan we in de traditie van de Reformatorische geloofsbelijdenissen, zoals de Heidelbergse Catechismus, alhoewel we geloven dat de waterdoop alleen bedoeld is voor gelovigen. Als hedendaagse evangelische christenen, omarmen we moderne verklaringen als het Lausanne Covenant en de verklaring van geloof van de Evangelical Alliance (Stichting in het VK, in Nederland MissieNederland, voorheen de Evangelische Alliantie, beiden deel van de World Evangelical Alliance).”

De Goudse familiekerk deelt de doelen vanuit Relational Mission:

- Het bouwen van de Kerk als familie, om op lange termijn de missie te kunnen volhouden en te blijven voeden (Een echte familie).
- Te pionieren in nieuwe gebieden en de neiging te weerstaan ons te settelen (Nieuwe families stichten).
- Het versterken van de armen en het toerusten van de Kerk op elk gebied van het leven (Kerk voor een gebroken wereld).
- Het coördineren van indringend en steeds toenemend gezamenlijk gebed op grote schaal, voor de voortgang van het Koninkrijk (Gebeden van velen).
- Het mobiliseren van elk gemeentelid om een dynamisch getuige te zijn van Christus door woord, werk en wonderen (Iedereen een getuige).
- Het toerusten van mannen, vrouwen en volgende generaties tot het verkrijgen van hun volledige erfenis in Christus (Zonen en dochters grootbrengen).
- Het inspireren van alle gelovigen om naar de Heilige Geest te luisteren en om dan moedig en gehoorzaam te handelen (Een kompas, maar geen kaart).

## 2 Wat doen we?

### 2.1 Familiebijeenkomst

De Goudse familiekerk komt elke 1e, 3e, 4e en 5e zondag en elke 2e zaterdag van de maand bij elkaar in het gebouw Lumina. Kijk ook in de [agenda](#) op de website.

#### Op zondag:

Tijdens de familiebijeenkomst bidden we van 9:00 tot 9:15 en bouwen daarna gezamenlijk op. We beginnen om 10.00 uur met een gezamenlijke brunch (bring & share).

In de bijbel zien we dat Jezus vaak met zijn discipelen aan tafel ging.

Wij doen dit ook met onze familie en vrienden op momenten dat we elkaar ontmoeten.

Jezus deed dit ook: hij investeerde in de mensen om Hem heen, Hij deelde de etenstafel en Bijbelse principes met hen en hij trainde het karakter van Zijn discipelen door hen Gods waarden voor te leven. Om bovenstaande te bereiken staan; het Woord, discipelschap, de familie, aanbidding en gebed centraal in ons midden.

Na de brunch gaan we om 10.30 uur over op een tijd van onderwijs, aanbidding en gebed.

Kernwoorden voor de familiebijeenkomst: Omgaan en groeien als familie met elkaar, avondmaal, eenheid, maaltijden, elkaar helpen en ondersteunen, in aanbidding: intimiteit met de vader, vieren van de overwinning, proclameren van de waarheid, in gebed: bidden voor de kerk het lichaam van Christus, de grond zacht maken met tranen, nederigheid, knielen voor de koning en het verwachten van wonderen en tekenen.

#### Op vrijdag

Op vrijdagen dat het FAST team bijeenkomt is er bidden van 10:00 tot 11:30. Zie de [agenda](#) voor de exacte momenten.

#### Op zaterdag:

**Get up** en **Burn Awake** staan hieronder apart beschreven.

### 2.2 Get-Up

Get-up! organiseert in Gouda kids parties voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Deze kids parties zijn gevuld met muziek, spelletjes, een bijbelverhaal en een knutselwerkje. We willen graag de kinderen uit Gouda beter leren kennen, hen over de liefde van Jezus vertellen, hen dit laten voelen en samen met hen een leuke middag beleven. We willen ze een plek bieden om lekker te ontspannen en plezier te maken met elkaar. Ook de ouders zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen en met een lekker kopje koffie of thee en een gezellig praatje te maken.

#### Wanneer?

We organiseren elke 2e zaterdag van de maand kids parties in de Lethmaetstraat 60 (naast de dansstudio) in de wijk 'Korte Akkeren' in Gouda. Om 13.45 uur mogen de kinderen op het plein komen om met elkaar te spelen en om 14.00 uur begint het programma. Rond 15.30 uur is het programma klaar en gaan de kinderen weer naar huis.

## 2.3 Burn Awake

De Goudse Familiekerk is in 2015 op basis van profetische woorden dit interkerkelijke gebeds- en worship event gestart uit overtuiging dat het God's wil is: Dat we gezamenlijk (met andere gelovigen in Gouda) tijd doorbrengen met Hem en bidden en pleiten voor de inwoners van de stad. God vindt plezier in ons en heeft ons gemaakt om in relatie met Hem te zijn. Bij BURN AWAKE bouwen we aan deze relatie met Hem en nodigen anderen uit om mee te doen.

Zo is Burn Awake een groep mensen die van Jezus houden en een hart hebben om in Gods aanwezigheid te zijn en onze liefde naar Hem te uiten.

Samen willen we ons inzetten om steden en dorpen te ontwakken met het Evangelie van Jezus Christus. Dit doen we door: Gebed, Aanbidding, Eenheid (kerken), Missie (kerken), Bekering, Dopen, Discipelschap en Uitzenden.

Op een Burn avond willen we:

- Gods liefde ontvangen en teruggeven aan Hem
- De schoonheid van Jezus Christus bewonderen
- De heerschappij van Jezus proclameren
- Zijn wil uit bidden: "op aarde zoals in de hemel"
- Pleiten voor onze stad
- Ons richten op: aanbidding, gebed en getuigen, dit is geloof in actie! We richten ons op het Grote Gebod (Mat. 22:37-39) en de Grote Opdracht (Mat. 28:18-20).

Je bent van harte welkom!!

Hoe doen we dit?

Wij hebben twee teams; een team **muzikanten** en een team **getuigen**. Beide teams focussen hun aandacht, passie & genegenheid en hun vaardigheden op God. Ze luisteren naar wat Hij wil en wat Hij spreekt en volgen de Heilige Geest.

De **muzikanten** focussen op de schoonheid van Jezus en gebed. Soms doen ze dit in het gebouw en soms in het openbaar tijdens de gebedswandelingen. Krachtige maar ook intieme aanbidding, vol vrijheid en vurig gebed vormen de basis. We laten ons leiden door de Heilige Geest en verwachten de hemel op aarde.

De **getuigen** gaan in de binnenstad naar de mensen toe. Ze bidden voor de zieken, belijden de naam van Christus en vertellen het goede nieuws van het evangelie of maken een gebedswandeling door de stad. Deze twee teams blijven in communicatie met elkaar door middel van een app groep. Soms werken ze samen op straat.

Het programma ziet er ongeveer als volgt uit:

19.30 uur Onderwijs over o.a. worship, gebed, en getuigen zijn

20.00 - 22:00 uur Worship @ Lumina

21.00 uur Team Getuigen gaat naar de binnenstad (gebedswandeling/evangelisatie)

22.30 uur Getuigenissen



## 2.4 AWAKE your City

Als Goudse Familiekerk hebben wij een AWAKE your City strategie om de hele stad tot geloof te zien komen, door gezamenlijk gebed, aanbedding en missie. De illustratie van de paraplu hiernaast geeft de strategie weer.



Met AWAKE your City faciliteren we een gebeds- en aanbeddingplatform voor lokale leiders en kerken. Hierdoor ontstaat geestelijke eenheid, waardoor de kerk eensgezind kan optrekken met elkaar in missie, door de Heilige Geest geboren en/of bekrachtigd.

### Hoe doen wij dit?

1. Gebed is de hoofdprioriteit van AWAKE your City in het coördineren van een gebedsbeweging en stadsgebed Gouda voor kerkleiders. Aanbedding is we realiseren een platform van muzikanten die samenwerken op stadsniveau.
2. Eenheid is een vrucht van bouwen aan relaties door gebed en aanbedding.
3. De missies zijn nog niet bekend en zullen door de Heilige Geest bepaald worden. Dit kunnen bestaande missies zijn van verschillende kerken die de Heilige Geest wil gebruiken of nieuwe missies door verschillende of samenwerkende kerken.  
Wat we voor ogen hebben tijdens de missies
  - Wij laten zien dat Jezus van mensen houdt en dat Gods hart uitgaat naar alle mensen op de wereld. We geven gehoor aan Jezus die ons in Matteüs 10:7-9 uitzendt: "En als u op weg gaat, predik dan: Het Koninkrijk van de Hemelen is nabij gekomen. Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets. Want het is beter om te geven, dan te ontvangen!"
  - Wij praten met mensen (verkondiging), bidden voor mensen en demonstreren de liefde van Jezus door wonderen en tekenen. Dit vindt plaats binnen de context van 8 verschillende vormen van missie door relatie.
4. Vanuit 1-3 zien we mensen tot bekering komen. Hoe, door de overtuigingskracht van de Heilige Geest.
5. Wij geloven dat door de kracht van de Heilige Geest mensen genezen en bevrijd zullen worden van de macht van zonde en de macht van demonen die door de zonde in het leven van mensen kunnen komen. We dopen mensen na hun bekering in water en dopen ze met de Heilige Geest.
6. We discipelen mensen door discipelschapstraining en deelname in de uitvoering van de strategie. Jezus zegt in Matteüs 28:19-20 "Ga dan heen, onderwijs al de volkeren, hen dopen in de Naam van de Vader, de Zoon en van de Heilige Geest hun lerend alles wat

*ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.*

7. De mensen die gediscipeld zijn stimuleren we om niet te settelen, maar uit te gaan naar alle uiteinden van Nederland en deel uit te maken van de grote missie van Jezus: mensen terugbrengen bij God, de Vader. Herstel, genezing en bevrijding brengen en zo het terrein waar satan heerste terugbrengen onder de heerschappij van Jezus.

### *Waarom doen wij dit?*

Veel mensen kennen Jezus niet of hebben weleens van Jezus gehoord. Hun eigen beeld van Jezus is door de wereld gevormd. Dit beeld klopt vaak niet met wie Jezus werkelijk is. Daarom laten wij zien wat Jezus ons heeft geleerd door zijn Woord, de Bijbel. Daarin staat geschreven waarom Jezus op aarde kwam, namelijk om de scheiding die er door de zonde in de wereld is gekomen te herstellen. Jezus zendt ons vandaag de dag nog steeds uit om hetzelfde te doen als Hij deed en zelfs groter dingen dan dat! Hij leerde zijn discipelen wat het is om het Koninkrijk van God op aarde zichtbaar te maken.

## **2.5 Kinderwerk**

Kinderen zijn belangrijk! Dit heeft Jezus in de Bijbel meerdere malen laten zien. De kinderen in onze gemeente horen er dan ook helemaal bij. We vinden het dan ook belangrijk om in hen te investeren, zodat ook zij de liefde van Jezus mogen ervaren.

*Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.* Spreuken 22:6

Wij zetten ons ervoor in dat de kinderen God persoonlijk gaan kennen, zich geliefd weten, functioneren op hun eigen niveau als volgelingen van Jezus en hun leefomgeving positief beïnvloeden. Dit doen we door tijdens de familiebijeenkomsten met de kinderen naar de Gymzaal te gaan. Daar krijgen ze een programma wat voor hun begrijpbaar en toepasbaar is. De kinderen worden bemoedigd en uitgedaagd om Jezus' voorbeeld te volgen, te vertrouwen op Gods onvoorwaardelijke liefde en zich te laten leiden door de Heilige Geest. Dit doen we door hen principes uit de Bijbel te leren, deze voor te leven en ze gezamenlijk toe te passen.

## **2.6 Jeugd**

De jeugd sluit aan bij de jeugd van de christengemeente Elim en de jeugd van de Wijnstok gemeente in Berkel. Deze twee kerken leiden de jeugd op dit moment gezamenlijk.

## **2.7 Pastoraat**

Pastoraat in de Goudse familiekerk is naast iemand staan, ondersteuning geven (ook praktisch), bemoedigen, vanuit een oprecht hart vol liefde naar elkaar omzien.

De groepsleider is verantwoordelijk voor iedereen die onderdeel is van een groep (zie 2.8). De groepsleider kan, indien gewenst, de hulp inroepen van het pastoraal team. De groepsleider blijft eindverantwoordelijk voor de groepsleden.

Het pastoraal team draagt zorg voor de mensen die niet in een groep zitten of op het moment dat er hulp wordt gevraagd vanuit de groepsleiders.

De rol van de pastorale hulpverlener:

- De hulpvrager staat centraal
- Het versterken van het geestelijk welzijn van de mens, pas daarna het probleem
- De Bijbel is het richtsnoer voor de hulpverlening
- Staat naast de hulpvrager
- Indien nodig doorverwijzen naar professionele hulp
- Geheimhouding, alleen met toestemming van de hulpvrager met derde delen mocht dat nodig zijn.

## 2.8 Groepen

### *Discipelschapsgroepen*

We geloven dat het belangrijk is dat iedereen in onze kerk blijft groeien. Alleen op die manier kunnen we een aanstekelijk voorbeeld zijn van hoe een dynamisch leven met Jezus is. En alleen zó kunnen we vermenigvuldigen. We willen groeien in: training in karakter, toenemende Bijbelkennis en bouwen van sterke relaties. Relatie is de basis van discipelschap, zonder relatie kan discipelschap niet bestaan.

We willen uitstekend zijn in de opdracht die Jezus ons gaf: 'Leerlingen van Hem maken'. Zodat Jezus Zijn kerk kan bouwen met levende stenen. Onze visie is om hier een infrastructuur in de familie van gelovigen voor aan te leggen, die training mogelijk maakt en groei teweeg brengt bij iedereen. Met het effect dat er discipelen worden gemaakt die ook discipelen kunnen maken. Dit doen we door discipelschapsgroepen te vormen waarin we een aantal van de 3DM principes volgen. Thema's zijn o.a:

*Volgen en volgbaar zijn.* Is de manier hoe jij leeft voor anderen volgbaar? Volg je ook anderen zoals Jezus Zijn Vader volgde (Ik doe alles wat ik de vader zie doen)

*Delen.* Delen van wat God in ons heeft gedaan met anderen om ons heen, de grote opdracht die wij hebben gekregen. Transparant en open zijn naar elkaar, delen van je moeite maar ook delen van je overwinningen. Iedereen worstelt en iedereen behaalt overwinningen in zijn leven, hierin hebben we verschillende seizoenen. Van deze seizoenen kunnen we veel leren van elkaar als we open en transparant naar elkaar zijn.

*Worden als Jezus* is de opdracht en de uitdaging welke wij voor ons persoonlijke leven hebben gekregen. Groei ambities: Volgen van Jezus, training in karakter, toenemende bijbelkennis, bouwen van sterke relaties (Relational mission met God en elkaar), doeners van het Woord, discipelen maken. Training kent geen eind, we zijn een leven lang leerling van Jezus.

## **3 Organisatie**

### **3.1 Bestuur**

De Goudse familiekerk wordt geleid door het bestuur.

De teamleider zorgt als “eerste onder gelijken” voor de onderlinge samenhang in het team en eenheid in handelen. Het bestuur ontvangt apostolisch overzicht vanuit Relational Mission. Dit betekent dat het bestuur apostolische leiders van Relational Mission ontvangt in de gemeente, open staat voor hun inbreng en advies, vrijwillig verantwoording aan hen aflegt over het eigen functioneren als bestuur en het functioneren van de gemeente.

### **3.2 Bestuursleden**

Het bestuur van de Goudse familiekerk beheert de activa en passiva en wordt op 1 januari 2020 gevormd door:

J.C. Meijers	Voorzitter
J. Bakker	Secretaris
W. van der Eijk	Penningmeester
R. van Wetten	Lid

### **3.3 Financiën en beloning**

De Goudse familiekerk heeft geen winstoogmerk en het vermogen wordt planmatig en optimaal ten dienste van het doel besteed. De Goudse familiekerk streeft niet naar het vormen van eigen vermogen, anders dan noodzakelijk is voor te voorziene kosten ten behoeve van het nastreven van haar doelstellingen.

De Goudse familiekerk verwerft inkomsten door vrijwillige bijdragen en giften van haar bezoekers en derden. De Goudse familiekerk doet alleen uitgaven die passen bij de vervulling van haar doel. De Goudse familiekerk streeft niet naar vermogen en heeft per definitie geen winstdoelstelling. Wel kunnen reserveringen worden gedaan ten behoeve van toekomstige uitgaven.

De activa en passiva van de Goudse familiekerk worden beheerd door het bestuur. De boekhouding wordt verzorgd door een gemeentelid als vrijwilliger. Jaarlijks wordt een financieel verslag opgesteld. De jaarstukken worden gecontroleerd door de kascommissie. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

Bestuursleden ontvangen voor het uitoefenen van hun functie als bestuurslid geen honorarium, uitgezonderd van kosten die zij direct voor de Goudse familiekerk maken (zoals reiskosten e.d). Deze kosten dienen te zijn gespecificeerd en van bewijsstukken zijn voorzien.

### 3.4 Begroting 2020

Voor kalenderjaar 2020 is de volgende begroting opgesteld:

<b>Verwachte inkomsten</b>	
Giften van betrokkenen	30000
<b>Totaal</b>	<b>30000</b>

<b>Verwachte uitgaven</b>	
Gebouwen	10000
Personele kosten + externe inhuur	4000
Communicatie (website ed)	2000
Organisatie algemeen (Geluid e.d.)	3000
Jeugd + Kinderen	1500
Conferenties + cursussen	2000
Onvoorzien	1500
Boekhoudpakket + training	600
Bijdrage RM	2700
<b>Totaal</b>	<b>27300</b>

### 3.5 Administratie

Het bestuur zorgt voor een deugdelijke administratie. Overzicht van de administratie van financiën, onkostenvergoedingen, beheer, inkomsten, vermogen en notulen worden bijgehouden in Google Drive. Financiën worden bijgehouden in een boekhoudsysteem. Het financieel jaarverslag wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gepubliceerd op de website van de het kerkgenootschap tezamen met een samenvatting van het verslag van de kascommissie. Het boekjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar.

### 3.6 Kascontrole en kascommissie

De kascontrole wordt één keer per jaar uitgevoerd door de kascommissie. De kascommissie bestaat uit twee of drie onafhankelijke personen, die geen deel uitmaken van het bestuur. De kascommissie onderzoekt de financiële administratie en verantwoording daarvan van het bestuur en brengt verslag van haar bevindingen uit aan het bestuur. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen, en inzage van de boeken en bescheiden van het kerkgenootschap te geven.